

De ontmaskering van de fietsvernieler

Recensie:

Recensie op christelijke kinderboeken. nl

Ben jij ook slim, nieuwsgierig, wil je alles weten... Dan is dit boek van de bekende schrijver Bert Wiersema echt iets voor jou. Het is het eerste deel van een nieuwe serie 'Detectivebureau Iris en Ko'. Case 001. Dit is een serie die je beslist wilt gaan sparen!

Bert Wiersema is al lange tijd bekend van de serie over Chris en Jorieke, van Logboek Lammers en

Maar nu is er een nieuwe serie van Bert uitgekomen, genaamd 'Detectivebureau Iris en Ko'. Boeken voor kinderen vanaf 8-9 jaar heeft Bert tot nu toe nog niet geschreven. Maar het gaat hem heel goed af. Wat een leuke boeken zijn dit! Deze serie wil je beslist gaan sparen!

Waarom zijn ze zo leuk: In deze boeken lees je over Koos Bolt, een slimme jongen, met een dikke bril op zijn neus en een pet met twee kleppen. Koos is dol op detectives, zoals Sherlock Holmes. Hij spaart alle boeken van deze held en heeft zelfs een eigen Sherlock-Holmes-museumpje op zijn kamer met Sherlock-attributen. School vindt Koos niet zoveel aan, want daar leert hij niks (vindt hij). Het liefst zou hij meteen detective worden, maar helaas. Dat kan niet. Hij moet eerst naar school. Koos heeft ook een hekel aan school omdat hij heel erg gepest wordt door Ewout, het zontje van de directeur. Een echte etterbak. Daarom zit Koos ook het liefst op zijn kamer met zijn lievelingsboeken, daar wordt hij tenminste niet gepest...

Op een dag komen er nieuwe burens naast Koos wonen. Ze hebben een dochter, Iris. Iris is ongeveer het tegenovergestelde van Koos. Ze is stoer, kan goed vechten (heeft op judo gezeten), is sportief en heldhaftig. Ze stapt meteen op Koos af en gaat voortaan met hem mee naar school.

Iris is zó bijdehand dat ze de eerste schooldag het pesten van Koos al gestopt heeft met een rake aanval op Ewout en zijn handlangers. Ewout wordt met een rake judo-greep tegen de grond gegooid en heeft eindelijk een geduchte tegenstander. Ook nog een meisje! Dezelfde dag wordt Iris' fiets vernield. Wie heeft het gedaan? Detective Koos heeft het onmiddellijk in de smiezen en kan haarscherp aantonen wie de dader is. De dader moet een fiets voor Iris vergoeden.

Hoe het verder gaat kan ik onmogelijk verklappen, omdat je dan al weet hoe het gaat. Iris en Ko beginnen in ieder geval met Detectivebureau Iris en Ko.

Dit boek MOET je gelezen hebben.

Het is een heel bijzonder boek met verrassende wendingen. Bert Wiersema heeft van de personages in het boek echte mensen van vlees en bloed gemaakt. Heel goed. Heel mooi vind ik het ook dat het christelijk geloof er geloofwaardig in verwerkt is. Dat is de kracht van dit boek. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel erg blij ben met deze nieuwe serie. Leuk dat Bert Wiersema ook juist voor deze leeftijd is gaan schrijven.

Het tweede deel van deze serie is ook al uit, namelijk 'De supergeheime gemene meidenclub' waarin Detectivebureau Iris en Ko opnieuw bijzondere ontdekkingen doet en daders ontmaskert. We zijn nu al benieuwd naar de verder avonturen van Iris en Ko.

Voor alle jongens en meisjes vanaf 8-9 jaar. Een must voor de schoolbibliotheek. Dit is leesplezier!

De mening van Marike (9 jr): 'Ik vind het een leuk boek, ook origineel, omdat van geld betalen graffiti weghalen wordt. Aan het eind wordt Ewout ook aardiger tegen Koos. Koos had ook een heel slimme manier bedacht om de fietsvernieler te ontmaskeren. Ik vind het een heel leuk boek!'

